

GOOD LUCK AMSTERDAM

Oud en nieuw 2017/2018

De beste wensen uit Amsterdam!

Hoe gaat het met jullie? Hebben jullie nog een nieuwsbrief?'. Die vraag kwam de laatste tijd een aantal keren voorbij. Fijn om te weten dat mensen meeleven met *Good Luck* en graag iets over onze woongemeenschap willen horen. Voor ons is het nog steeds bijzonder dat we met 14 mensen samen een christelijk huis vorm geven. Sinds de start in de zomer van 2014 hebben inmiddels 25 jonge mensen deze ervaring mogen delen. We weten ons gezegend met elkaar en met de plek in de stad die we hebben gekregen.



Op de foto: Josianne, Jenneken, Sarah, Baptista, Mart, Christi, Esther, Roel, Tjitske, Christiaan, Gerjan, Nienke, Willem, Daniel.

Good Luck richt zich op christelijke jongeren die naar Amsterdam komen om te studeren of te werken. In het huis vinden ze een christelijke sfeer en dat stempelt de omgang en alles wat we doen.

Op woensdagavond eten we samen, doen Bijbelstudie en bidden voor elkaar en voor de buurt. We vormen met elkaar een divers gezelschap, doorgaans afkomstig uit plaatsen buiten Amsterdam. Bewoners komen uit Apeldoorn, Beilen, Wezep, Urk, Pijnakker of Hardinxveld-Giessendam.

De stap naar Amsterdam betekent vaak een grote verandering. Het opgenomen zijn in een gemeenschap als die van *Good Luck* geeft steun en bemoediging.

Het blijft wonderlijk mooi om te merken hoe we met elkaar een woongemeenschap vormen waar we in harmonie kunnen leven. Het huis biedt genoeg ruimte en het geloof is wat ons bindt. Van tijd tot tijd nemen bewoners ook weer afscheid en soms levert dat wel een traantje op. Maar we hebben ervoor gekozen om doorstroming te bevorderen zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen om de stap naar de stad te vergemakkelijken. Vooral mensen die nog geen netwerk om zich heen hebben. Na een of twee jaren is er vaak iets opgebouwd en zou doorstroming naar een andere plek gemakkelijker moeten zijn.

We hebben het er regelmatig over dat we met gemak een tweede *Good Luck* zouden kunnen starten. We maken geen reclame en toch krijgen we regelmatig mailtjes met een woonverzoek. We moeten veel jongeren teleurstellen en dat gaat ons aan het hart. Wie weet, wellicht, ooit, komen er kansen om nog eens een tweede woongemeenschap als deze in Amsterdam te starten. We geloven in de formule en zien hoe goed deze werkt.

Roel en Tjitske Kuiper



Grote familie

Josianne werkt als sociaal werker (gezinscoach) in Amsterdam en woont vanaf 2015 in *Good Luck*. Ze is daarmee een van de oudste bewoners. Gevraagd naar wat

Good Luck voor haar en de bewoners betekent, geeft ze het volgende antwoord:

‘Toen ik in Amsterdam kwam, was ik heel blij dat ik in *Good Luck* terecht kon. Ik geloof ook echt dat God mij hierheen geleid heeft. Hier vind ik medechristenen om mee te praten na een drukke dag op mijn werk. Dat is belangrijk voor mij. In een studentenhuis kun je wonen zonder contact en zonder verwachtingen, hier niet. Er is wederzijdse interesse, het voelt als een grote familie. Het is hier altijd gezellig en dat vind ik heel fijn.

Voor jongeren die hier wonen is *Good Luck* belangrijk. Het samen leven vormt je. Je krijgt een visie mee hoe je in een stad als Amsterdam als christen kunt functioneren. Ik heb hier zelf bijvoorbeeld veel meer aandacht gekregen voor hoe je je kunt verbinden met andere mensen in de buurt. Daar maken we hier werk van, terwijl dat in de stad weinig gebeurt.



Op de foto van links naar rechts: Nienke, Christi en Josianne in de eethoek op de tweede verdieping

En schijnbaar voelen de mensen van de buurt zelf ook de openheid en warmte die er hier is. Ik woon hier nu drie jaar en zie in *Good Luck* mensen veranderen. Sommigen kruipen echt uit hun schulp. Er gebeurt hier van alles. We willen een gastvrij huis zijn en hebben regelmatig mensen over de vloer. Wij hebben erg genoten van de kookkunsten van een Indonesische huisgenoot. En regelmatig ontstaan spontaan ludieke ideeën, zoals met z'n allen een keer een theater-stuk doen op de pont. Maar of dat er van komt weet ik niet....’

Good Luck voor kerk en buurt

De contacten met de PKN in Amsterdam-Noord hebben ertoe geleid dat we voorjaar 2017 een keer een hele dienst hebben mogen verzorgen. Willem en Nienke, onze ‘huistheologen’, bedachten thema en liturgie met een preek over ‘geluk’. De vaste bezoekers van de kerk – veelal ouderen - waren blij om te merken dat het geloof ook onder jongeren echt leeft. En wij van onze kant vonden het vertrouwen dat wij kregen heel bijzonder!

De buurt kent ons inmiddels ook, en niet alleen van onze jaarlijkse ‘buurtborrel’. Er wordt gekookt voor ‘kerk en buurt’, iets verderop in de straat en er worden klussen bij mensen in de Vogelwijk gedaan, als er een verzoek komt via

‘burennetwerk’. Het huis wordt regelmatig gebruikt voor bijeenkomsten en vergaderingen van allerlei groepen, studentenverenigingen en kringen. Een greep uit ons Jaarverslag:

- C.S. Lewiskring Amsterdam
- Gespreksavonden van een gespreksgroep voor ‘zoekers’ van Via Nova
- Cursusdagen voor de *Bildingsacademie* (met IFES-werker Maarten Vogelaar)
- Voorgangersbijeenkomsten (o.a. voorgangers van ‘Amsterdam in beweging voor Jezus Christus’)
- Bijbelstudiekring studentenvereniging Ichthus
- Gespreksavonden met besturen van VGS-en over ‘identiteit’

Giften en financiën

Good Luck is in 2014 gestart met de steun van de diaconie van de PKN (die het pand voor ons kocht) en met een aantal leningen. Een van de leningen was van Stichting ‘Het Ichthuis’. Deze is onlangs opgehouden te bestaan en heeft ons de lening kwijtgescholden. Daar zijn we hen zeer dankbaar voor. Uit de huren bekostigen we alles wat nodig is, maar we hebben wel de wens het pand verder te isoleren en van zonnepanelen te voorzien. Dat drukt de energiekosten die voor een oud pand al gauw kunnen oplopen. Giften voor dit doel zijn welkom.

Tot slot: Stuur deze Nieuwsbrief gerust door aan anderen. Wil je de Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat dat dan weten bij Tjitske: tkuiperdehaan@gmail.com

Colofon

Het bestuur van *Good Luck* bestaat uit de volgende personen:

- Juren ten Brinke
- Roel Kuiper
- Kees Poldervaart
- Cor Verkade

Email: info@goodluckamsterdam.nl

Website: www.goodluckamsterdam.nl

Good Luck werkt samen met:

- Diaconie PKN Amsterdam - Hoop voor Noord en andere kerken uit het netwerk
- ‘Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus’
- IFES-studentenpastoraat

Rekeningnummer: NL18RABO0106045563

Kamer van Koophandel: 823196458