

GOOD LUCK AMSTERDAM

Nr. 3

Een jaar Good Luck

Precies een jaar geleden kregen we de sleutel van Good Luck. Hoe gaat het nu? Dat is een vraag die we vaak krijgen. We zijn nog aan het verbouwen, zeggen we dan, en nemen daar een jaar voor. Intussen wonen we met 12 mensen in dit grote huis in Amsterdam-Noord. We komen wekelijks op woensdag bij elkaar om te eten, uit de Bijbel te lezen en te bidden. Ook op andere dagen leven we met elkaar mee, maar is iedereen natuurlijk ook druk met zijn eigen werk of studie. Good Luck wil een veilige plek zijn voor christen-jongeren in Amsterdam. We herbergen christen-studenten voor wie de stad helemaal nieuw is en ook jonggelovigen voor wie het christelijk geloof nieuw is. Een prachtige mix! We zijn heel dankbaar dat de huis-gemeenschap van de grond is gekomen. Uit de buurt horen we vaak dat men blij is dat het grote pand in de straat, dat zo'n vier jaar leeg stond, weer bewoond wordt. Dit eerste jaar was een jaar van opstarten en het huis bewoonbaar krijgen, na de zomer willen we werken aan een volgende doelstelling: een programma van huiskamer-bijeenkomsten en lezingen in Good Luck. Het is ons gebed dat we met dit huis tot een zegen mogen zijn voor de stad en vooral voor jongeren in de stad. In deze nieuwsbrief geven we daarvan iets door.

Hartelijke groet,
Roel en Tjitske Kuiper

Bewoners

Een Indonesische studente die enkele jaren in Amsterdam is voor een promotiestudie, een Armeense ex-asielzoeker die in een bedrijfsrestaurant op de Zuidas werkt, een student economie afkomstig uit Nijkerk, een stagiaire van de TU in Kampen, een Iraanse jongen die fysiotherapie studeert. Dit zijn enkele van onze twaalf bewoners van Good Luck. Het geloof in Jezus Christus verbindt ons dwars door culturen, leeftijden en achtergronden. En dat blijkt elke dag ruim voldoende te zijn om samen vorm te geven aan leven en wonen in een huis.

Een van de bewoners, Ezra Hortensius, stelt zich voor:

Hallo iedereen,

Ik ben Ezra, 22 jaar en ook met plezier bewoner van Good Luck. Na mijn studie HBO Bedrijfseconomie in Zwolle ben ik in september 2014 naar Amsterdam gekomen om aan mijn pre-master te beginnen. Hier-

mee hoop ik vanaf september 2015 te kunnen starten met een Master Economie. Via een vriend ben ik in aanraking gekomen met het huis en heb ik het geluk gehad een plekje te krijgen. Amsterdam is een heerlijke stad om in te wonen, zeker als je dagelijks terug kan komen in dit

huis na een dag op de VU of bij studentenvereniging Ichthus. Ik geniet van de diversiteit hier en vooral het samenzijn op de woensdagen. Het is altijd leuk om gezamenlijk te eten en elkaars verhalen te horen. Dat dit in combinatie met geloof gebeurt is geweldig.

Wees welkom, Ezra



Ezra en Roel, aan het werk in de tuin, bij de aanleg van een nieuw straatje

Verbouwing

Ondertussen is het ook nog steeds een komen en gaan van loodgieter, timmerman en stukadoor. Want de verbouwing van de kelders is nog een hele klus gebleken. Zo lekte er aan de voorkant van het huis water door de muur van de kelder. Een gebroken rioleringsbuis die het hemelwater vanaf het dak moet afvoeren, bleek uiteindelijk de oorzaak. Dit moest natuurlijk gerepareerd. De muur aan de buitenkant is inmiddels ingesmeerd met een waterafstotende laag. Dat moet nu voldoende zijn. En langzaamaan wordt de benedenverdieping nu 'bewoonbaar' en kan deze over een tijd als slaapkamer en badkamer gebruikt worden. Daar zien we erg naar uit!

En zo wordt het voormalige kantoorpand dat jaren leeg stond nu steeds verder opgeknapt. De diaconie van de Protestantse kerk heeft het pand in 2014 voor ons gekocht in het kader van 'missionair werk' in de stad. De Stichting Good Luck huurt het bijna 100-jarige huis dus van de diaconie van de PKN, die het vorig jaar voor ons heeft opgeknapt. De verbouwing van de binnenkant is echter voor onze eigen rekening en is uiteraard niet in een keer in de huren door te berekenen. Vandaar dat we enorm blij zijn met de steun van particuliere giftgevers en ook van collecte-opbrengsten uit enkele Amsterdamse kerken. We willen u ook vragen dit werk met gebed en giften/collectes te blijven steunen.

Huiskamerbijeenkomsten

Volgend seizoen willen we beginnen met bijeenkomsten aan huis, gericht op student en stad. huiskamerlezingen, bijbelstudies. Nu wordt het huis ook al goed gebruikt door bewoners en niet-bewoners. Een nieuwjaarsborrel, catechisaties aan jongeren van Hoop voor Noord en de Oosterparkkerk, studenten van Ichthus die in Good Luck bijeenkomen, bijeenkomsten van studentenpastor Maarten Vogelaar 'aan huis'. Dit willen we volgend jaar verder gaan uitbouwen. Het programma van de donderdagse open avonden komt t.z.t. op de website van Good Luck. Ook de christe-

lijke studentenverenigingen in Amsterdam hebben we hierover gesproken en zo hopen we over en weer wat voor elkaar te kunnen betekenen.



Een deel van de bewoners tijdens de maaltijd op woensdagavond. Foto: Ruben Timmer

Giften

Wil je een gift geven aan Good Luck? Volg je hart. De verbouwing heeft de Stichting dit jaar veel gekost en er zijn wensen voor onder meer de isolatie van het pand. Deze zomer zijn alle leidingen vervangen, maar we hebben nog steeds veel warmteverlies via ramen (enkel glas). We zijn bezig om te kijken of we zonnepanelen op het dak kunnen plaatsen. Dat zou de energierekening flink omlaag kunnen brengen. Verder willen we graag een beamer en projectiescherm aanschaffen voor het huis.

De Stichting Good Luck financiert het project voornamelijk uit de huren van bewoners. Die inkomsten zijn toereikend voor het wonen zelf. Er zijn leningen afgesloten die de komende jaren moeten worden afgelost. Bijdragen zijn dus van harte welkom.

Tot slot: Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan mensen die mogelijk ook geïnteresseerd zijn.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het even weten aan tkuiperdehaan@gmail.com

Colofon

Het bestuur van Good Luck bestaat uit de volgende personen:

- Jurjen ten Brinke
- Roel Kuiper
- Kees Poldervaart
- Cor Verkade

Email: info@goodluckamsterdam.nl
Website: www.goodluckamsterdam.nl

Good Luck werkt samen met:

- Diaconie PKN Amsterdam
- Hoop voor Noord en andere kerken uit het netwerk 'Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus'

- Stichting Het Ichthuis
- IFES-studentenpastoraat

Rekeningnummer: NL18RABO0106045563
Kamer van Koophandel: 823196458
